

## Het Charisma van de Broeders van Sint Jan

### Tekst die is vastgesteld tijdens het algemeen kapittel van 2022

1. De Congregatie van Sint Jan is een apostolisch religieuze instituut die gesticht is in 1975, op de dag van de afkondiging van *Evangelii Nuntiandi*. De broeders (priesters en niet-priesters) stellen zich in dienst van de Kerk door het in navolging van Christus, die kuis, arm en gehoorzaam was, leiden van een leven van toewijding en van broederlijke *communio* met het oog op de missie. Met de apostolische zusters, de contemplatieve zusters en de seculiere oblatten vormen zij de Familie van Sint Jan.

### Onze spiritualiteit

2. Wij ontvangen Gods oproep om Christus te volgen door een religieus leven te lijden in de geest van de beminde leerling, de H. Johannes de Evangelist. Wij willen in zijn leerschool het Lam volgen en bij Hem blijven. Door Christus te aanschouwen zoeken we ons te verenigen met zijn priesterlijke arbeid tot eer van de Vader en tot heil van de mensen, totdat Hij komt.
3. Als bevoorrecht getuige van het paasmysterie ruste Johannes op de borst van de Heer; hij heeft met eigen ogen het bloed en het water zien vloeien uit de zijde van de gekruisigde en heeft bij het lege graf geloofd in de verrijzenis. Zijn geschriften, geïnterpreteerd in relatie met het geheel van de heilige Schrift en binnen de levende Traditie van de Kerk, voeden onze toewijding en vernieuwen ons missionaire enthousiasme.
4. Jezus volgen zoals Sint Jan Hem gevolgd heeft vraagt er ook om dat wij leerlingen worden die in persoonlijke vriendschap met Jezus leven, terwijl wij zijn geboden onderhouden – in het bijzonder dat van de broederlijke naastenliefde. Samen met Johannes ontvangen wij Maria bij het kruis als Moeder; van Haar leren we de dagelijkse trouw aan onze roeping.
5. Wij horen de roeping om toegewijd te zijn in de Waarheid. Dit houdt in dat wij geheel onze persoon aan Jezus aanbieden, roeping om toegewijd te zijn in de Waarheid, dat wil zeggen om daaraan onze persoon op te dragen, en ons door Hem te laten heiligen in al onze vermogens, affectief, verstandelijk en moreel; om de waarheid te zoeken in alle dimensies van ons leven, zowel in de studie als in het gemeenschapsleven en apostolische leven.

### Ons getuigenis

6. Onze roeping nodigt ons zodoende uit tot vriendschap met Christus, tot het zoeken naar de waarheid en tot broederlijke *communio*. We willen daarvan getuigen aan de mensen tot wie wij gezonden worden.

### De vriendschap met Christus

7. Wij streven ernaar aan allen te doen ontdekken dat de ontmoeting met Christus, wanneer die in een levend geloof wordt beleefd, opbloeit tot vriendschap met Hem. Wij geloven dat allen geroepen zijn Hem te volgen en met Hem in gemeenschap te treden.

### Het zoeken naar de waarheid

8. We wensen een zoektocht naar de wijsheid te delen met de mensen die wij ontmoeten. Door samen met hen na te denken over de mens en zijn roeping, geven wij rekenschap van de hoop die in ons leeft.

#### De broederlijke gemeenschap

9. Wij streven ernaar dat onze band met Christus tot bloei komt in een broederlijke *communio*. Zo hopen wij getuigen te zijn van de liefde waartoe God alle mensen oproept en die tot stand komt in het mysterie van de Kerk.

#### Onze levenswijze

10. Ons leven is gegrondvest op 4 pijlers: het gebedsleven, het gemeenschapsleven, een leven van studie en het apostolisch leven.

#### Gebedsleven

11. § 1. De gemeenschappelijke tijden van stil gebed brengen ons bijeen en zijn de vaste punten van onze dag; zij maken het ons mogelijk om het woord van God diepgaand te ontvangen om in Hem te blijven. Het stille gebed staat in het centrum van onze roeping en de vernieuwing daarvan; we laten daardoor de Heilige Geest op ons inwerken; het verleent een elan aan onze toewijding en heeft zijn weerslag op ons broederlijke en apostolische leven.  
§ 2. De viering van de Heilige Mis is de bron en het hoogtepunt van onze dag die iedere dag wordt voortgezet in de gemeenschappelijke Eucharistische aanbidding. Daaruit putten wij de hulpbronnen om onze persoonlijke relatie met Christus te verlevendigen, ons gemeenschappelijke leven te leiden en het elan van ons apostolaat in stand te houden.  
§ 3. Dagelijks geeft de gemeenschappelijke viering van een groot deel van het getijdengebed voeding aan onze relatie met Christus, het neemt ons op in het gebed van de Kerk en bouwt onze broederlijke *communio* op.

#### Gemeenschapsleven

12. § 1. Omdat we geroepen zijn om onze gemeenschappen te maken tot plaatsen waar liefde en waarheid elkaar ontmoeten, willen we samen leven in dienstbaarheid, eenvoud, vreugde, het delen met elkaar, de zoektocht naar de waarheid, het luisteren naar God in zijn Woord en in geheel ons leven. Onze priorijen willen stralende centra zijn van gebed, naastenliefde en licht.  
§ 2. Ons gemeenschappelijke leven neemt dagelijks een liturgische vorm aan door middel van elementen zoals het dragen van een habijt, stilte in het slot, de wijze waarop we het kapittel houden en de gemeenschappelijke maaltijden.  
§ 3. De verschillende kapittels (generaal, regionaal, conventueel...) spelen een belangrijke rol bij het beantwoorden aan onze gemeenschappelijke roeping. De vitaliteit van onze gemeenschappen houdt de participatie van iedere broeder in., Dit maakt het mogelijk om gezamenlijk de richting van het leven van onze priorijen en hun apostolaat te onderscheiden.

#### Een leven van studie

13. § 1. In de integrale vorming neemt de studie de vorm van van een filosofisch en theologisch onderzoek aan waaruit waarbij een vruchtbare dialoog tussen geloof en rede tot stand komt. Zo willen we ons ontvankelijk om de wijsheid, gave van de Heilige Geest, te ontvangen.

§ 2. Deze zoektocht naar waarheid en wijsheid is krijgt gestalte in de persoonlijke en gemeenschappelijke studie en in alle de verschillende aspecten van het bestaan, ook de meest praktische. Al onze levensomstandigheden kunnen dus een gelegenheid zijn om ons zoeken naar de waarheid te verdiepen.

§ 3. De dagelijkse overweging van de H. Schrift neemt een bijzondere plaats in in ons zoeken naar Christus, het Woord van God en licht voor de mensen. Het voedt onze prediking.

#### Apostolisch leven

14. § 1. Geengageerd in de missie van evangelisatie van de Kerk, of dat nu is in missies die de bisschoppen ons toevertrouwen of in het opzetten van eigen werkzaamheden, willen we beschikbaar zijn voor de oproepen van de Heilige Geest.

§ 2. Ons belangrijkste apostolaat bestaat in menselijke en christelijke vorming.

§ 3. Op verschillende manieren in iedere priorij willen we door ons leven van gebed, de gemeenschappelijke zending, en broederlijke samenwerking van ons gemeenschapsleven een gastvrije plaats maken waar ieder de liefde van Christus kan ontdekken en met Hem op weg kan gaan.